

# FDF is levensverzekering van Didier Reynders

**BRISSEL** • Dat Olivier Maingain geen blad voor de mond neemt en er telkens mee wegkomt, weet men al langer in de Wetstraat. Maar ook wanneer de FDF-voorzitter de grenzen van de goede smaak ver overschrijdt, wordt hij niet teruggelaten door Didier Reynders. 'Hoe meer Reynders binnen de MR gecontesteerd wordt, hoe meer Maingain kan zeggen wat hij wil', zegt politoloog Pascal Delwit (ULB).

Dat Reynders binnen zijn eigen partij op tegenstand stuit, is een understatement. Nog niet zo lang geleden overleefde de MR-leider niet een openlijke coup van de clan Michel. Niet het minst omdat FDF'er Olivier Maingain trouw aan de zijde van zijn partijvoorzitter bleef staan. 'Zonder Maingain is Reynders in de minderheid binnen zijn partij. Hij zal dus niets doen om het FDF te ambeteren', legt Delwit uit.

Maar ook puur electorale overwegingen verstevigen de positie van Maingain.



**PASCAL DELWIT**  
(POLITOOLOG)

**Zonder Maingain is Reynders in de minderheid binnen zijn partij**

Volgens de laatste peiling van *La Libre* zou de PS immers opnieuw de grootste partij van Brussel worden. Reynders weet heel

goed dat hij zonder de FDF-kiezers kansloos is in de strijd om het politieke leiderschap in de hoofdstad.

Beide elementen zorgen volgens Delwit dan ook voor een weinig vruchtbare context om communautaire vrede te bereiken. 'Als er voor B-HV een structurele oplossing komt, valt er een sterk programmapunt en zelfs een bestaansreden weg voor FDF.' Al relateert Delwit meteen. 'Op een bepaald moment dacht men dat de Volksunie geen bestaansreden meer had. Dat bleek ook toen opvolger N-VA in 2003 amper 5,4 procent haalden. En klik nu waar ze staan.'

Volgens Delwit is het FDF ook meer dan alleen Maingain. 'Het FDF is altijd een partij van municipalisten geweest, van burgemeesters die sterk terugplooiën op hun gemeenten en niet per se de harde communautaire taal van Maingain delen.' Een van hen is Didier Gosuin, burgemeester van Oudergem, die tot de gematigde vleugel van de partij behoort.

Gosuin klinkt inderdaad een stuk genuanceerder wanneer we hem om een reactie vragen. 'Ik zet me af tegen de uitspraken

van Maingain. Ik zou nooit parallellen trekken met zo'n pijnlijke zaken. Mijn familie heeft zelf geleden onder de bezetting.' Maar voor Gosuin blijft de hoofdschuldige wel de NVA van Geert Bourgeois. 'Een uitspraak zoals die van Maingain weegt lichter dan een beslissing van een minister. Ik voel mij gekwetst door de beslissing van Geert Bourgeois. Hij heeft overdreven door te stellen dat de burgemeesters 'noot' benoemd zullen worden. Ik kan begrijpen dat men het niet eens is met de burgemeesters, maar aan het algemeen kiesrecht mag men niet raken. En die burgemeesters zijn democratisch verkozen.'

'Onenigheid binnen het FDF is er bijgevolg niet te bespeuren. Integendeel. 'Het interne conflict bij MR heeft het FDF net sterker gemaakt', stelt Delwit. Alle tenoren van het FDF steunen immers Didier Reynders. Ze staan eerder hulpvaardig tegenover het idee dat Charles of Louis Michel opnieuw de partij in handen zouden nemen. Toen dat eind jaren '90 het geval was, had het FDF heel wat minder in de pap te brokken.' (TM)

De Morgen  
4 April 2010